

## **Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen d. 13. april 2023**

*Vores arbejde i bestyrelsen har været en afbalancering mellem at skynde sig og at være grundige. Man kunne kalde det at skynde sig langsomt eller som den gamle A.P. Møller sagde at udvise rettidig omhu. Det har vi bestræbt os på i bestyrelsen.*

Bestyrelsens beretning handler om arbejdet siden sidste generalforsamling. Og den sidste generalforsamling var jo også den første – nemlig den stiftende generalforsamling den 13/9-2022. Det er faktisk i aften 7 måneder siden.

Den forløb ikke, som vi havde håbet på af flere forskellige grunde. Det har vi evalueret på, og det har vi lært af. Og derfor har vi strammet op på flere væsentlige punkter denne gang.

For det første er der i aften udelukkende inviteret amba'ets andelshavere – altså dem, der har sagt ja til at ville have fællesvarme. Desuden stiller vi selv op med en dirigent, som er godt forberedt. Og så er vi i det hele taget også kommet længere med tingene.

Personlig synes jeg også, det ville have været naturligt at invitere lejerne til at være til stede på generalforsamlingen – de har ganske vist ikke stemmeret – men det kunne ikke lade sig gøre af den simple grund, at vi ikke kender dem og derfor helt lavpraktisk heller ikke har deres mailadresser. Men lad se til næste år.

oOo

**Planen efter sidste generalforsamling** var jo, som I alle ved, at etablere én varmepumpestation i Thyregod og én i Vesterlund.

Varmepumpestationen i Thyregod havde vi i tankerne skulle ligge lige nord for Røde Kors-centret på Thyregodvej og overfor Velux – i et industriområde og et centralt sted i forhold til byen – også i forhold til Vesterlund, hvis det engang skulle blive aktuelt med en transmissionsledning mellem de to byer – men også en god beliggenhed i forhold til trafikken og tilkørselsforhold.

I Vesterlund gik overvejelserne om placering omkring det tidligere bageri.

Den løsning – med de to varmepumpestationer – besluttede vi i bestyrelsen efter mange mange overvejelser at fravælge. Ikke fordi den var forkert på daværende tidspunkt, men fordi der skete noget, som ændrede forudsætningerne.

Vi har hele vejen igennem holdt en god kontakt til Give Fjernvarme. Dels fordi vi jo i det tidlige forløb overvejede muligheden for at gå i samarbejde med dem. Men også

fordi vi uanset, at vi i første omgang besluttede os for en løsning med to varmepumpestationer hele tiden havde i tankerne at overlade drift og administration til Give Fjernvarme på et senere tidspunkt.

I oktober deltog Jean og jeg i et stormøde med omkring 200 borgere i Ikærhallen i Give, hvor Give Fjernvarme fremlagde deres planer om at udvide kraftigt i Give by:  
– blandt andet ud til Give Nord  
– og i Farre  
- med fjernvarme til Riis, Givskud og endda til Gadbjerg.

Det, som var det afgørende nye i situationen, var, at en aftale med slagterivirksomheden Danpo i Farre om brug af deres spildvarme var faldet på plads. Dermed ville Give Fjernvarme med ét slag få den nødvendige kapacitet til disse kraftige udvidelser. Uden den aftale ville de ikke have haft kapaciteten til at komme til Thyregod og de andre steder.

Baggrunden for aftalen med Danpo bygger på nogle ret nye regelændringer, der har givet bedre muligheder for at udnytte virksomheders spildvarme til fjernvarme. Tidligere kostede det virksomheden penge at lade overskudsvarme gå til fjernvarme. Nu blev det gratis.

Desuden kan vi nu alle se en snart 40 meter høj og mere en 20 meter bred akkumuleringstank skyde op på Østerhovedvej, hvor Give Fjernvarme ligger. Den skal fyldes med varmt vand, som varmes op, når strømprisen periodevis er billig eller gratis.

Efterfølgende var jeg på et høflighedsvisit på Give Fjernvarme, hvor driftsleder, Peter Mikael Kjær uddybede Give Fjernvarmes tanker – ikke mindst i forhold til Give Nord og Thyregod. Det var den 9. november. Jeg orienterer med det samme bestyrelsen omkring det. Bestyrelsen var hele bordet rundt enige om, at vi havde pligt til at afsøge disse nye muligheder ordentligt. Og hele bestyrelsen afholder et møde på Østerhovedvej med Peter Mikael. Det er søndag aften d. 19. november.

I mellemtiden havde Michael Sloth – det er direktøren for Teknik & Miljø i VK – ringet til mig om fredagen den 17. november og bedt om et møde sammen med Peter Mikael fra Give Fjernvarme på Michaels Sloths kontor i Vejle. Det møde har vi så onsdag den 22. november. Det er positivt, at Michael Sloth her gik proaktivt ind i processen. Det er trods alt ham – eller rettere sagt hans eksperthold – der forhåbentligt om kort tid godkender den projektplan, som vi nu *har* sendt ind til Vejle Kommune.

Fredag den 24. november mødes vi så igen i bestyrelsen. Vi er enige om, at vi har fat i noget interessant her. Og vi tager som samlet bestyrelse til et møde igen om det runde bord hos Michael Sloth og hans folk. Give Fjernvarme er der også og & green project er med. Det er d. 7. december.

På et bestyrelsesmøde d. 16. december beslutter en enig bestyrelse at skrinlægge plan A med de to varmepumpestationer og i stedet gå efter et samarbejde med Give Fjernvarme. Den nye plan vil dels give billigere varme end den oprindelige plan med varmepumpestationerne, og dels ikke mindst er det en mere robust løsning, fordi Give Fjernvarme har en vifte af energikilder. Det giver muligheder for at optimere prisen, og derudover har Give Fjernvarme den erfaring med fjernvarme, som vi jo af gode grunde ikke har.

Den nye plan, hvor vi samarbejder med Give Fjernvarme går kort fortalt ud på, at vi etablerer et distributionsnet på 10,6 kilometer plus 7,4 kilometer stikledninger ind til husene i Thyregod og lægger en transmissionsledning på 4,6 kilometer til Give Nord, hvor vi bliver koblet på Give Fjernvarmes netværk, og så køber vi fjernvarmen derfra. Stig Caspersen fra ”and green project” vil senere i aften komme ind på, hvad den nye plan mere detaljeret indebærer, når han fortæller om projektplanen.

Næste skridt var derpå at lave en skriftlig hensigtserklæring med Give Fjernvarme. Eller sagt på jysk, vi har givet hinanden håndslag på, at det er det, vi går efter nu - samtlige bestyrelsesmedlemmer i Give Fjernvarme plus driftslederen/ direktøren, Peter Mikael Kjær og hele vores egen bestyrelse har skrevet under på aftalen. Den hensigtserklæring skal nu følges op med en egentlig samarbejdsaftale, som er mere konkret på tidsplaner m.m.

På det tidspunkt i december måned kunne vi nu informere jer andelshavere om, hvad der var sket – og hvorfor vi ikke i et par måneder havde ladet høre fra os. Det skete i form af et nyhedsbrev den 27. december og et mere den 12. januar.

oOo

**Bagsiden** af den medalje, hvor vi går i samarbejde med Give Fjernvarme og hvor Thyregod får en bedre løsning, som er billigere og mere robust end den oprindelige plan - er beklageligvis - og det mener jeg virkeligt - at Vesterlund ikke er med i den nye løsning. Vesterlund er dermed gledet ud af projektet, og derfor er de godt 40 husstande i Vesterlund, der var tilmeldt, heller ikke med her i aften. Desuden er det en naturlig konsekvens, at vi senere i aften har et forslag til navneændring fra ”Thyregod-Vester Fællesvarme” til ”Thyregod Fællesvarme”.

De var skuffede i Vesterlund over dette skifte fra plan A til plan B. Og der var på facebook tilløb til, at enkelte borgere lagde op til en træls retorik. Derfor indkaldte bestyrelsen til et møde i Vester Sognehus d. 19. januar, hvor vi fik lejlighed til at forklare os og begrunde bestyrelsens nødvendige beslutning.

Jeg vil gerne kvittere for, at borgerne i Vesterlund lyttede i god ro og orden på mødet. De stillede efterfølgende relevante spørgsmål og sobre spørgsmål, som vi svarede på. Kort sagt forløb mødet i ordentlighed. Vi fik sågar tak fra forsamlingen i Sognehuset i Vesterlund for, at vi have gjort vores bedste for at forsøge at få Vesterlund med i en fællesvarmeordning. Ja, de klappede endda af os, da vi sluttede mødet. Tak for det Vesterlund. Og tak til dig Jakob Thiesgaard – du bor jo i Vesterlund – for din konstruktive rolle i den forbindelse.

I Thyregod har bestyrelsen mødt bred anerkendelse og ros for det skifte af planerne fra etablering af to separate varmepumpestationer og til etablering af transmissionsledning til Give Nord og køb af varme fra Give Fjernvarme. Og tak for det. Men vi vil også for god ordens skyld bede om generalforsamlingens opbakning til dette skifte i planerne.

oOo

Lige et par ord også om vores **information** til jer.

For det første er vi taknemlige for, at borgerforeningen har givet os plads på Thyregod-Vester Portalen. Vi fik endda vores eget menupunkt på hjemmesiden. Her prøver vi at informere jer i form af nyhedsbreve, når vi synes der er relevant nyt at fortælle om. Derudover supplerer vi så med at poste på facebook-siden Thyregod og Omegn.

Undervejs fik vi flere opfordringer til også at sende direkte mails. Vi har jo mailadresserne til alle jer, der er tilmeldt fællesvarmen. I øvrigt har vi endda en halv snes andelshavere, hvor vi går rundt med nyhedsbrevene i papirform.

Jean gør en stor indsats på hele informationssiden – tak for det. Det er et stort arbejde.

I det store hele synes vi selv, at informationskanalerne fungerer tilfredsstillende. Men vi hører også gerne jeres input her i aften om dette vigtige punkt.

oOo

## Hvad så nu?

Det, der skal ske nu, er, at projektplanen, som ”and green project” og rådgivningsfirmaet PlanEnergi har udarbejdet i forståelse med bestyrelsen nu er sendt ind til godkendelse i Vejle Kommune. Det skete midt i marts måned. I Vejle Kommune sker der nu kort fortalt det, at det bliver vurderet, om der er økonomisk fornuft i projektet. Der *skal* være god samfundsøkonomi i projektet, der *skal* være god virksomhedsøkonomi – altså for Thyregod Fællesvarme og Give Fjernvarme – og sidst men ikke mindst *skal* der være god økonomi for den enkelte bruger. Hvis ikke alle disse tre ting bliver opfyldt, ja så falder projektet. Det bliver ganske simpelt ikke godkendt i kommunen.

Det er selvfølgelig politikerne, der i sidste ende træffer den formelle beslutning om godkendelse af projektplanen. Men det sker på baggrund af en indstilling fra en omhyggelig teknisk og økonomisk gennemgang af projektplanen.

Derpå tager vi i bestyrelsen for Thyregod Fællesvarme kontakt til en anden rådgiver end ”and green project”. Denne anden rådgiver udarbejder udbudsmateriale og sender opgaverne i udbud.

Hvis vi får en godkendelse, stiller Vejle Kommune en kommunegaranti til rådighed for os. Som I allerede ved, er den nuværende tidsplan, at vi stikker spaden i jorden til august – og at de sidste har fået fjernvarme i 1. kvartal 2025.

oOo

## Tak

Til sidst vil jeg bare sige en stor tak til jer borgere i Thyregod, som bakker flot op om vores store fælles projekt. Vi kan godt mærke jeres velvilje. Og I skal vide, at det er noget, der betyder meget for os i bestyrelsen.

I øvrigt skal jeg også hilse og sige, at det også er med til at sætte Thyregod på Danmarkskortet – det vi har gang i her, og at vi har været frontløbere på området. I fjernvarmekredse – og i kommunale kredse - er Thyregod kendt alle vegne.

Det var som sagt også helt lavpraktisk på opfordringer og input fra flere af jer, at vi begyndte at sende informationer som direkte mail. Altså ud over, at vi lægger tingene på Portalen og poster det på facebook.

Også tak til de mange omkring fællesvarmen:

- Borgerforeningen, fordi de giver os plads på Portalen. Det har haft og har fortsat megastor betydning for projektet.

- Lokalerådet, fordi det har givet tilsagn om at ville lægge ud for huslejen, når vi holder vores mange møder i Kirkehuset,
- Vejle Kommune til de værdifulde mange berøringsflader, vi har dér.
- Tak til Give Fjernvarme for den gode dialog, vi har.
- Dansk Fjernvarme, som giver os gratis medlemskab og adgang til en god hjemmeside.
- Og i høj grad også tak til Stig, Verner fra & green project – ja og Lisa på kontoret - for samarbejdet hele vejen igennem. Og til dig revisor Kim Frederiksen for de vigtige råd og input, som du allerede her i opstarten har bidraget med.

Og sidst men absolut ikke mindst også tak til alle i bestyrelsen for det gode samarbejde og den gode dialog og engagement, vi løbende har omkring tingene.

Tak for ordet.